

Van de redactie . . .

Pasen en Paus

Een bijzondere tijd is nu bezig: we leven in de veertigdagentijd. We bereiden ons voor op de belangrijkste feestdag in onze christelijke kerken: Pasen. Voordat we kunnen feestvieren, komen we tot inkeer en bezinning. En richten we ons met hernieuwde aandacht op onze kwetsbare medemensen dichtbij en ver weg. Daarvoor zetten we tijd apart, wel 40 dagen. Het woord Pasen komt van het Hebreeuwse Pesach. Dit is het Joodse paasfeest uit het Oude Testament. Het Joodse volk viert de bevrijding uit Egypte. Daarna zwierven zij 40 jaren door de woestijn, voordat zij het beloofde land konden binnengaan. In het Nieuwe Testament horen we over Jezus die 40 dagen en nachten in de woestijn was waar hij vastte en op de proef werd gesteld. Daarna begon Hij zijn openbare leven. Wij vinden als mensen inspiratie door tijd apart te zetten voor bezinning. Wij raken dan opgeladen om het volle leven in navolging van Jezus aan te gaan, als opdracht, en als vervulling en viering van ons leven. Over de 40-dagentijd treft u veel informatie aan in dit nummer van ons parochieblad, het Stephanusvuur. We starten ook een nieuwe rubriek, een soort redactioneel commentaar zoals we dat kennen van de kranten. André van Belkom schrijft in dit Commentaar een analyse over het onderwerp Eucharistievieringen.

In Rome zal Pasen dit jaar een bijzonder tintje krijgen. Paus Benedictus XVI is op 28 februari teruggetreden als Paus. Binnenkort start het conclaaf en het is de bedoeling dat we met Pasen een nieuwe Paus zullen kunnen zien en horen voor het Urbi et Orbi, de pauselijke paaszegenwens. Pasen en een nieuwe paus: twee keer een nieuw begin in oeroude tradities. En dat in de lente, het begin van het nieuwe groei- en bloeiseizoen in de natuur. Laten we hopen en bidden en ervoor werken dat het nieuwe begin, dat we nu op 3 manieren zien, mag leiden tot een vruchtbare en rijke opbrengst en veel zegen voor alle mensen. Ik wens u weer veel leesplezier met de artikelen en verslagen in dit nummer.

Namens de redactie, Hannie Hofland

Van de pastores . . .

De Kracht van Pasen

Waar komt toch die kracht vandaan om telkens opnieuw te beginnen, om weer op te staan na elke ondergang? Het leven toont dat opmerkelijke verschijnsel van het zich weer oprichten na elke stortvloed van ellende en geweld. Daar moet een bron van kracht aan ten grondslag liggen. Dat gebeurt niet zo maar. Ook de natuur vertoont diezelfde eigenschap. Dit is vooral zichtbaar in die delen van de wereld, zoals bij ons, waar de vier jaargetijden zich elk jaar afspelen. Herfst, winter, lente en zomer. Het leven is tot sterven genoodzaakt, maar niet tot uitsterven gedoemd.

Waar komt toch die kracht vandaan om telkens weer op te staan? We horen het met Pasen in de verhalen over God, over het begin van licht en alle leven, over de uittocht uit de slavernij, over opstanding uit het graf. In de moeilijke perioden van ons eigen leven verlangen wij vaak naar licht en leven. Want we weten het maar al te goed. Mensen van wie je houdt gaan dood, je mist ze en je hebt pijn, verdriet, ondraaglijk soms. Mensen van wie je houdt worden ziek. Overal in onze wereld vechten mensen met elkaar, maken ze oorlog in het groot en in het klein. Temidden van dit alles; van alles wat donker is en niet begrepen kan worden, van wat onzeker maakt en verdrietig, midden in alle donkerte zoeken we licht en levenskracht.

Wat doen je als mens als je verdrietig bent, iemand verloren hebt? Iemand met wie je het leven gedeeld hebt? Je gaat naar het graf, je brandt thuis een kaarsje of in een kerk. Je haalt herinneringen op. Mensen komen samen rond een monument om te gedenken. Ze houden een stille tocht, of een protestmars. Ze schrijven brieven van verzet. Kleine tekens van verzet tegen de nacht zou je kunnen zeggen. Kleine lichtpuntjes in de nacht. Mensen die zich laten raken, die het licht, het vuur verder verspreiden. Mensen krijgen kracht...

Zo zochten ook de vrouwen troost bij het graf van Jezus. Hij is dan wel dood, maar we kunnen hem tenminste balsemen, tenminste de laatste eer bewijzen. De vrouwen hebben op een hele intense manier het leven van Jezus gedeeld. In zijn nabijheid verdween elke onzekerheid en twijfel aan henzelf. Bij Jezus voelden ze zich gekend en beminnenswaard. Hij was het die hen opnieuw deed leven. Die hen liet voelen dat ze door God gewild en

geliefd zijn. Bij hem voelden ze dat het leven een kostbaar geschenk was. En nu is hij dood, is dat alles over. Of toch niet?

‘Hij is niet dood, hij is bij de levenden.’ Geraakt door het licht in de ochtend is dat de eerste boodschap die de vrouwen krijgen. En ze schrikken zich rot. Ze kunnen de boodschap eerst nog niet bevatten. Ze houden hun mond en verbergen zich. Pas later beseffen ze echt wat de boodschap van verrijzenis betekent. In hun hart groeit het vermoeden, dat hetgeen ze met Jezus hadden beleefd zelfs door de dood en het graf niet kan verdwijnen. De dauw en de koelte van de aarde mogen dan wel het dode lichaam van Jezus hebben omvangen, zijn werkelijke leven, de ziel van zijn bestaan, is onvergankelijk. Niet opgesloten in het donker, maar levend in het volle licht.

Als de vrouwen daar bij het graf komen, is er niets van Jezus te zien, er is geen enkele reden tot optimisme. Maar er wordt hun iets aangezegd, iets verkondigd waarmee ze opnieuw op weg gaan: Wat zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is niet hier. Hij is verrezen. Je weet toch nog wel hoe hij mensen tot leven wekte? Hoe hij jullie liet zien dat mensen uit hun situatie van onmacht, pijn en verdriet kunnen opstaan? Hoe hij jullie leerde dat mensen met de hulp en liefde van elkaar en met Gods kracht weer in staat kunnen zijn om hun leven opnieuw te beginnen? Een boodschap van hoop en geloof. Het geeft de vrouwen kracht voor de toekomst.

In die hoop komen wij telkens weer samen om te luisteren naar de verhalen, om aangestoken te worden door een boodschap. Door de boodschap dat het door God geschapen en gegeven leven niet bestemd is om kapot te gaan. Dat het leven heilig is, en dat de duisternis het niet zal overmeesteren. De ontluikende natuur om ons heen laat het ons zien. De lengende dagen maken het zichtbaar. Nieuw leven om ons heen.

Daaraan mogen wij kracht ontlenuen om telkens weer opnieuw te beginnen en telkens weer op te staan. Tegenslag, verdriet hoeft niet allesbepalend te zijn. De maatschappelijke en politieke krachten zullen ons er niet onder krijgen. Dat betekent wel dat dat ook aan ons zichtbaar moet zijn, van ons moet afstralen. Dat we ons geloof zichtbaar maken thuis, in ons werk, in ons gedrag, in onze woorden en daden. Dat we verzet aantekenen tegen het donker en ons laten raken door de kracht van het vuur van Jezus. Zijn licht ontsteken onder mensen. Dan leeft Jezus waarlijk onder ons. Dan kunnen we oprecht zeggen: Hij is waarlijk opgestaan.

Mede namens mijn collega pastor Józef Okonek wens ik iedereen een zalig Pasen toe!
Pastor Dorenda Gies

Kroniek . . .

Doopviering in onze parochies

Als u uw kind in een van onze parochies wilt laten dopen, kunt u zich aanmelden bij het Interparochieel secretariaat (info@rkparochies.nl), of telefonisch (0522-252782) op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. De doopvoorbereiding is gezamenlijk, waarna er in de afzonderlijke parochies wordt gedoopt.

LET OP: datum gewijzigd!!!!

In de viering van 24 februari j.l. is afgekondigd dat de bisschop op 14 maart naar Meppel zou komen voor een gesprek met de parochianen. Dit gesprek zou gaan over de brief die zij hem hadden gestuurd in verband met de afgekondigde regelingen omtrent het paastriduüm en de Eucharistievieringen. Deze datum was op zo'n korte termijn gepland omdat de bisschop de vragen van de parochianen serieus wil nemen. In goed overleg tussen de bisschop en onze pastores Gies en Okonek is besloten om dit gesprek te verschuiven naar een later tijdstip, ruim over de paasdagen heen. De parochie mag zelf bepalen in welke periode dit gesprek plaatsvindt. Op deze wijze hopen we in een rustiger periode vruchtbaar met elkaar van gedachten te wisselen.

Van de Bisschop . . .

Goede week

De Goede Week is voor katholieken de meest rijke week van het liturgisch jaar. Wij gedenken dan immers het lijden, sterven en de opstanding van Christus. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake, het zogenaamde Paastriduüm, worden met grote aandacht en zorg gevierd. Als bisschop heb ik de leden van onze pastorale teams gevraagd de vieringen op deze dagen te laten leiden door een priester. Traditioneel verbinden katholieken Witte Donderdag met de instelling van de Eucharistie. Het is dan ook goed juist op die dag Eucharistie te vieren. Datzelfde geldt ook voor de viering van de Paaswake. Deze viering moet door een priester worden geleid om de Eucharistie te kunnen vieren en het doopwater te kunnen zegenen.

In de afgelopen maanden heb ik over deze regelgeving met de leden van de pastorale teams gesproken. Een aantal priesters en pastoraal werkers kan de regelgeving van de Kerk begrijpen en steunen. Anderen hebben er moeite mee, temeer daar enkele decennia lang tijdens het Paastriduüm in meerdere parochies ook Woord en Communievieringen werden gehouden. Sommigen spreken de vrees uit dat de rol van de pastoraal werker wordt gemarginaliseerd.

Mijn intentie is echter niet negatief maar positief. De regelgeving is niet gericht tegen de pastoraal werker maar vóór de Eucharistie. Soms heb ik wel eens de indruk dat nogal wat gelovigen de rijkdom van de Eucharistie niet goed meer beseffen. De Eucharistie vormt een van de sacramenten van de Kerk. In de vorm van een maaltijd stellen wij de levensgave van Christus present. Zijn gevende en verzoenende liefde, tot op het kruis. Een Woord – en Communieviering is een gebedsdienst waarbij de communie uit de laatst gevierde Eucharistie wordt rondgedeeld. Dat is heel zinvol maar is toch anders dan een Eucharistie.

Ik verwacht van onze pastorale teams dat zij loyaal en creatief de regelgeving rond het Paastriduüm in hun eigen parochies concretiseren. Opdat wij tijdens het Paastriduüm de rijkdom van de Eucharistie volop beleven.

Mgr. Dr. Gerard de Korte

5

Stephanusvuur jaargang 58 – nr 2

Het Samenwerkingsverband van de Parochies Hoogeveen Meppel en Beilen is op zoek naar:

een 2e Vrijwilliger voor het Inter Parochieel Secretariaat (IPS)

Het IPS heeft als taak de pastores en parochies op secretariael, administratief en organisatorisch gebied te ondersteunen.

Wat houdt de taak in:

Het IPS is het aanspreekpunt voor de drie parochies

De taak van het IPS is coördinerend, het gaat hierbij om het aannemen van de telefoon, het verwerken van e-mail en het ondersteunen van het pastoresteam en parochies op secretariael en administratief gebied.

U werkt samen met de huidige vrijwilliger Regien Ramaglia.

Wat vragen wij:

Voor deze taak is het een vereiste dat u:

- Vriendelijk en tactvol kan communiceren, u bent het visitekaartje van onze parochies.
- Goed kunt werken met de computer (Word, Excel en outlook) en internet.
- Gestructureerd kunt werken.
- Flexibel bent en bereid bent te reizen tussen de drie parochies.
- Ongeveer 10 uur per week beschikbaar bent.
- Bij voorkeur meelevend lid van één van de drie parochies bent.
- Indien gewenst een verklaring van geen bezwaar kunt overleggen.

Wat bieden wij:

Omdat aan deze vrijwilligerstaak verantwoordelijkheden en verplichtingen worden gesteld, heeft het bestuur van het Samenwerkingsverband besloten aan deze taak de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding (€ 1.500 per jaar) toe te kennen.

Wilt u meer informatie over deze vrijwilligerstaak dan kunt u contact opnemen met de huidige IPS vrijwilliger: Regien Ramaglia, bereikbaar op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.30 – 11.30 uur, telefoon 0522-252782.

Heeft u belangstelling voor deze taak dan ontvangen wij graag uiterlijk 15 maart 2013 een schriftelijke motivatie vergezeld van uw CV.

Deze kunt u sturen naar: SWV Hoogeveen, Meppel, Beilen
t.a.v. Mevr. C.E.E. Claassen, Hendrik Mesdagstraat 9, 7944 CD Meppel
Of mailen naar: christel@meeuwes.net

Van het bestuur

Collecteopbrengsten:

Datum	1e	2e	Bijzondere 2e collecte
13/1	83,61	76,43	
20/1	52,90	41,64	
27/1	102,68	81,50	
3/2	102,30	75,61	
10/2	141,86	105,62	
13/2	165,76		
17/2	102,80	103,74	

De 1e collecte is altijd voor de eigen parochie en de 2e collecte t.b.v. de liturgische behoeften, tenzij er een speciale collecte voor een goed doel is, zoals nu gedurende de vastentijd.

Collectiedoel komende periode:

t/m 31 maart: Vastenactie - Honduras

Vasten is delen met mensen die het minder hebben. Dit jaar besteden we extra aandacht aan migranten in het Midden-Amerikaanse Honduras. Zuster Valdete vangt teruggestuurde migranten liefdevol op en helpt hen weer op weg. Ze maakt vrijwel dagelijks hartverscheurende situaties mee. Ze wanhoopt echter nooit: “Als ik deze mensen in hun ogen kijk, wil ik hen hoop geven, want ik zie kinderen van God.”

Tienduizenden mensen ontvluchten jaarlijks de schrijnende armoede, de uitzichtloosheid en het geweld in Honduras. Ze gaan op weg naar de Verenigde Staten, hun ‘Beloofde Land’, op zoek naar een toekomst en een menswaardig bestaan. Slechts een paar procent van de migranten bereikt de VS voor een leven als illegale werkkraft. De anderen worden opgepakt en teruggestuurd. Ze komen ontgoocheld, beschadigd, beroofd en gewond terug. Als ze de reis tenminste hebben overleefd.

In de media worden we regelmatig geconfronteerd met het drugsgeweld in landen als Guatemala, Honduras en Mexico. Minder bekend is dat jaarlijks honderdduizenden mensen de armoede en uitzichtloosheid in hun land achter zich willen laten door uit te wijken naar de Verenigde Staten. Ze willen er voor zichzelf en hun gezin een betere toekomst vinden. Hun ‘American dream’ blijkt in het overgrote deel van de gevallen echter een regelrechte nachtmerrie te zijn. De reis naar de Verenigde Staten is letterlijk levensgevaarlijk: een kwart van de migranten raakt gewond, invalide of overleeft de tocht niet. Velen halen de grens niet. Ze komen berooid terug, verkracht, beroofd, bedrogen, bedreigd... Degenen die het wel halen, lopen grote kans te worden opgepakt en teruggezonden. En dan begint alles weer van vooraf aan.

Met het Bisdom Groningen-Leeuwarden naar Lourdes.

Van 1-9 mei 2013 wordt er een busreis georganiseerd naar Lourdes.

Deze reis zal waarschijnlijk uit Leeuwarden en Groningen vertrekken.

De busreis gaat via Lisieux bekend van de Heilige Theresia en Bordeaux en vervolgens is het verblijf in Lourdes.

De prijs van deze pelgrimsreis is : € 869,00 p.p. inclusief alle maaltijden.

In Lourdes worden u verschillende programma's aangeboden.

Onze bisschop mgr. de Korte zal in die periode ook aanwezig zijn.

De terugreis gaat via Nevers, waar Bernadette ligt opgebaard.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Simon Wiersma: tel;058-134098 of wil.wiersma@gmail.com

Van 23-28 september wordt een vliegreis georganiseerd naar Lourdes

Van 23 - 28 september 2013 gaan parochianen uit de regio Noord- en Oost-Groningen en Zuid-, Oost- en Noord Drenthe op bedevaart naar Lourdes, onder pastorale begeleiding van vicaris P.H.H. Wellen.

Een 6-daagse vliegreis vanaf Eindhoven met opstapplaatsen hier in de regio (afhankelijk van de plaatselijke aanmeldingen).

Als groep kunt aan alle programmaonderdelen meedoen: het verplicht u echter tot niets.

De prijs van deze pelgrimsreis is : € 869,00 p.p. inclusief alle maaltijden.

Voor deze reis worden verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Zie hiervoor de Bisdomsite.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Margret Pater: tel; 0597-415368 of margretpater@hotmail.com

Van de werkgroepen . . .

Berichten van de werkgroep Liturgie

Zondag Laetare

Zondag 'Laetare' is de vierde zondag van de Veertigdagentijd.

Laetare is een andere naam voor de Vierde Zondag van de Veertigdagentijd van de Romeinse ritus van de Katholieke Kerk. Deze zondag markeert het midden van de veertigdaagse periode voor Pasen. Vandaar dat de dag ook Halfvasten wordt genoemd. Al vanaf de negende eeuw klinkt in de liturgie van deze zondag de vreugde van de Verrijzenis door.

Het Latijnse woord Laetare is een gebiedende wijs enkelvoud en betekent: 'wees blij'. Het is het eerste woord van de introïtus die bij mis van de Vierde Zondag van de Veertigdagentijd hoort (bron: rkk.nl). Zondag 10 maart is een woord- en communieviering onder leiding van pastor Dorenda Gies met gezang van het kinderkoor.

Palmzondag

Palmzondag (Latijn: Dominica in Palmis), ook wel Palmpasen genoemd, is de laatste zondag van de vastenperiode (de zondag vóór Pasen), vanouds de tweede zondag van de Passietijd, maar vooral belangrijk als eerste dag van de Goede Week. Op Palmzondag wordt de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd (bron: wikipedia.nl). Zondag 24 maart is een woord- en communieviering onder leiding van pastor Dorenda Gies. Op Palmzondag zingt traditiegetrouw het schoolkoor. De kinderen worden van harte uitgenodigd om de palmpasestok mee te nemen.

Beloken Pasen

Over de Goede Week en Pasen al genoeg in dit Stephanusvuur. Vandaar tot slot aandacht voor de zondag na Pasen. Beloken Pasen is de Nederlandse naam voor de eerste zondag na Pasen. Sinds het jaar 2000 heet deze dag in de Rooms-Katholieke Kerk ook de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.

'Beloken' is het voltooid deelwoord van 'luiken', Middelnederlands voor 'sluiten'. Beloken Pasen is de sluitdag van het Paasoctaaf, de achtdaagse feestperiode die begint op Paaszondag.

Beloken Pasen heet in het Latijn: Dominica in albis (zondag van de witte kleren) en in het Duits: Weisser Sonntag. Deze benaming gaat terug op een oudchristelijke praktijk. In de Paasnacht werden de catechumenen gedoopt. Daarbij ontvingen ze een albe, een wit doopgewaad. Die bleven ze dragen tot de eerste zondag daarop.

Vaak wordt het woord 'beloken' in verband gebracht met een motief uit de evangelielesing in de mis van deze dag: die is genomen uit het Johannesevangelie: hoofdstuk 20, vers 19 tot met 31. Deze perikoop begint zo: In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 'Vrede zij u!' De leerlingen zijn nog steeds bang en houden hun deuren 'beloken', gesloten (bron: rkk.nl) Zondag 7 april is een woord- en communieviering onder leiding van pastor Dorenda Gies met medewerking van het Erfdeelkoor.

Mede namens de werkgroep Liturgie wens ik u weer inspirerende vieringen toe.

Taco Hofland.

Van de werkgroep Diensten onder leiding van Parochianen

Vieringen onder leiding van parochianen nader belicht

In de parochies Beilen, Hoogeveen en Meppel worden inmiddels meer dan dertig jaar vieringen onder leiding van parochianen gehouden. Met deze praktijk hebben deze vieringen een stevige plek verworven in het liturgierooster van de zondagsvieringen in onze parochies. De voorgangers hebben zich verenigd in een inter-parochiële werkgroep 'Diensten onder leiding van Parochianen', in het spraakgebruik de werkgroep DolvP genoemd.

Juist een praktijk als bovengenoemd vraagt op gezette tijden enige reflexie op het functioneren van het collectief en van de individuele leden van de werkgroep in hun rol als voorgangers in de zondagsliturgie. Deze behoefte heeft ertoe geleid dat de werkgroep in het voorjaar van 2012 het besluit heeft genomen een evaluatieonderzoek in te stellen naar de waardering van parochianen voor deze vieringen onder leiding van parochianen.

Dit onderzoek vond plaats in de periode van juni tot en met december 2012. Na afloop van elke viering werden de kerkgangers in de gelegenheid gesteld een korte vragenlijst in te vullen. Verschillende onderdelen van de viering werden op een vijfpunt schaal beoordeeld, waarbij een waardering van 1 stond voor slordig, slecht, vaag, saai, chaotisch en een 5 voor verzorgd, goed, helder, inspirerend en mooi, al naar gelang de aard van het onderdeel. Deze onderdelen hadden betrekking op de verzorging en opbouw van de viering, de liturgie, het misboekje, de verstaanbaarheid, de overweging, de liedkeuze en de stijl.

In bovengenoemde periode gingen leden van de werkgroep DolvP op 18 zondagen (van de 31) voor in een viering van woord, gebed en communie. In totaal ging het hierbij om 26 vieringen (10 in Beilen, 8 in Hogeveen en ook 8 in Meppel). Over 20 van deze vieringen werden evaluatieformulieren ingevuld. In totaal werden op deze wijze 123 formulieren verzameld, waarvan meer dan de helft betrekking had op vieringen in Meppel.

Natuurlijk bent u ook benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek.

Voor de weergave van deze resultaten beperken we ons in dit verslag voor de parochiebladen tot de belangrijkste conclusies. Een uitvoeriger verslag zullen wij binnenkort plaatsen op de websites van de parochies.

Kijken we naar het algemene beeld dan zien we dat de vieringen in Hogeveen en Meppel werden beoordeeld met een gemiddelde waarde over alle onderdelen van 4,55; in Beilen leverde dit een iets lagere uitkomst op van 4,31. Hierdoor komt het totale gemiddelde van alle waarderingen uit op een score van 4,50, zeg in termen van rapportcijfers een waardering van ‘goed tot zeer goed.’ Dit beeld wordt ondersteund met opmerkingen die werden gemaakt in de open ruimte van de vragenlijst. In brede zin werd waardering en respect uitgesproken voor het werk van de leden van de werkgroep. Verschillende malen werd melding gemaakt van goed voorbereide vieringen, waaraan vervolgens termen als warm, inspirerend, bemoedigend en goed verzorgd veelvuldig werden toegevoegd.

De hoogste gemiddelde score kreeg het onderdeel ‘verzorging’, op de schaal slordig/verzorgd een score van 4,69, de laagste gemiddelde score werd genoteerd bij het onderdeel ‘liedkeuze’, op de schaal saai/inspirerend een score van 4,16. In het verslag voor de websites zullen we deze verschillen nader bespreken en toelichten.

Natuurlijk hebben de uitslagen ons gelukkig ook een aantal leerpunten opgeleverd.

Dit betreft zowel aandachtspunten voor de groep als geheel, als verbeterpunten voor individuele leden van de groep. De punten voor het collectief hebben o.a. betrekking op de aankleding van de vieringen en het

gebruik van symbolen, het omgaan met stiltes, keuzes voor geloofsbelijdenissen en liederen bij speciale gelegenheden (bijvoorbeeld Maria liederen). De persoonlijke leerpunten gaan meer over de verstaanbaarheid, de verzorging van het liturgieboekje en het houden van een inspirerende overweging.

Wij zijn blij met de resultaten van dit onderzoek. Natuurlijk vanwege de brede waardering die we van u mochten ontvangen, maar net zo verheugd zijn we met de leerpunten die we uit de afzonderlijke cijfers kunnen afleiden en in uw toegevoegde of toelichtende opmerkingen besloten liggen. We zullen ons inspannen hiermee ons voordeel te doen en daarmee verder te groeien op die punten die het verschil maken, vieringen met andere woorden die dichtbij mensen komen, het hart raken en woorden aanreiken die mensen helpen te doen wat gedaan moet worden.

U heeft ons een mooi rapportcijfer gegeven, maar bovenal heeft u ons aangemoedigd zo door te gaan, vol te houden en vooral de moed erin te houden. Voor al uw inspanningen en bijdragen aan deze evaluatie zijn wij u zeer erkentelijk. Zeer veel dank daarvoor en . . . met de inspiratie van de H. Geest zullen wij volle goede moed doorgaan en proberen ons steentje te blijven bijdragen aan de verdere opbouw en instandhouding van onze lokale gemeenschappen die zich telkens zondags weer rondom Hem verenigen in hun parochiekerk als gemeenschap van gelovigen in Christus.

Namens de werkgroep DolvP,
Piet Maes, voorzitter

Maaike Rooijackers neemt afscheid van werkgroep DolvP

Onlangs hebben de leden van de werkgroep ‘Diensten onder leiding van Parochianen afscheid genomen van Maaike Rooijackers. Maaike was een van de mensen van het eerste uur. Als laatste van de eersten heeft zij nu de werkgroep verlaten. Ik neem in deze aflevering van onze parochiebladen een deel op van de toespraak die ik bij deze gelegenheid heb gehouden.

“Vanaf het eerste uur in 1978 liet jij je meenemen en inspireren door het gegeven dat de zondagsvieringen in onze kerkelijke gemeenschappen mede vorm gegeven zouden moeten worden door mensen die aan de basis staan van die lokale gemeenschappen. Het thema van de eerste viering onder leiding van parochianen in dat beginjaar en trouwens ook bij de viering van ons 25 jarig bestaan werd dan ook geïnspireerd door de boodschap van het

evangelie die ons maakt tot gezonden en die doet beseffen dat die opdracht niet alleen aan apostelen en ambtsdragers is gegeven, maar expliciet aan 72 anderen. Het is met andere woorden de taak van allen die geloven in de boodschap van Jezus van Nazareth. Het verhaal kan slechts doorgaan, kan alleen gedaan worden, als wij het blijven doorvertellen – vaak tegen de verdrukking in – als lammeren onder de wolven. Maaïke, ik ben ervan overtuigd dat we hier de kern raken van jouw passie, jouw gedrevenheid om het zo vele jaren vol te houden.”

Ruim 33 jaar heeft Maaïke zich ingezet voor de liturgievieringen in onze parochies die wij vanuit onze werkgroep verzorgden. De laatste tien jaren was ze tevens secretaris van de groep. Wij begrijpen maar al te goed dat zij na zo vele jaren heeft besloten terug te treden als lid van de werkgroep, hoe dierbaar deze haar ook was. Van onze kant zijn wij vooral dankbaar voor alles wat zij over die lange reeks van jaren voor velen heeft kunnen en mogen betekenen.

Piet Maes,

Voorzitter werkgroep

Werkgroep Bloemendienst

Zoals u misschien gezien hebt is er in de vastentijd weer liturgisch bloemschikken. Dit wordt verzorgd door de werkgroep bloemendienst. Hieronder vinden jullie de uitleg per week.

Zondag 17 febr. Lucas: 4 : 1-13

De beproeving in de woestijn

De mens leeft niet van brood alleen . . .

Jezus leeft ons voor wat het echte Leven is.

De palm staat symbool voor overwinning maar ook voor opstanding en rechtvaardigheid.

We gebruiken vetplantjes voor: “ Eeuwig Leven”, en klimop als beeld van trouw.

In de bijbel kunnen we lezen hoe Jezus ons voorleeft en dat wij niet leven bij brood alleen.

De tulpen verwijzen naar het gebed van Jezus, deze 40 dagen in de woestijn.

Zondag 24 februari. Lucas 9: 28-36.

De verheerlijking op de berg.

Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem . . .

De palm staat symbool voor de overwinning maar ook voor opstanding en rechtvaardigheid.

De witte bloem gehuld in gipskruid staat symbool voor de Zoon.

De berg met stenen symboliseert de plaats waar de mens God ontmoet.

Zondag 3 maart: Lucas 13: 1-9.

De onvruchtbare vijgenboom.

. . . na rust en goede zorg een nieuwe kans op Leven . . .

De palm staat symbool voor overwinning maar ook voor opstanding en rechtvaardigheid.

De tak is de onvruchtbare vijgenboom.

Met goede zorg: nieuwe aarde, goede verzorging en voldoende water, zal het een vruchtbare boom worden,

Zondag 10 maart, Lucas: 15: 11-32.

De verloren zoon komt weer thuis, zijn vader staat op de uitkijk.

. . . deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen . . .

De palm staat symbool voor overwinning maar ook voor opstanding en rechtvaardigheid.

De wat oudere tak staat symbool voor de vader.

De bloembol die dood leek komt weer tot bloei.

Beide zijn op “ weg”.

Zondag 17 maart. Lucas 20: 9-19.

De pachters in de wijngaard.

De druiven (symbool voor het leven) zijn voor iedereen, wil het verhaal ons vertellen.

. . . een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers.

De palm staat symbool voor overwinning maar ook voor opstanding en rechtvaardigheid.

Het druivenhout en de druiven staan voor het Leven.

Zondag 24 maart. Mattheus 21: 1-9.

De menigte spreidde op de weg naar Jeruzalem mantels en twijgen . . .

Hosanna voor de Zoon van David!.

De palm staat symbool voor overwinning maar ook voor opstanding en rechtvaardigheid.

We hebben een weg gemaakt van stenen en grind.

Hierop liggen takken , bladeren en stof, symbool voor de weg naar Jeruzalem.

Werkgroep Contactpersonen

Hieronder staan de namen vermeld van de contactpersonen en hun wijk. Nu is hier een verandering in gekomen. Erna Smid uit Havelte/Uffelte heeft haar contactwerk helaas moeten opzeggen door te drukke werkzaamheden. We zijn Erna bijzonder dankbaar voor al het goede werk gedaan voor onze parochie. Helaas hebben we nog geen nieuwe contactpersoon kunnen vinden voor Havelte/Uffelte. Mocht u toch met iemand contact willen hebben, dan kunt u bellen naar F. Huser in Ruinerwold of iemand anders van de lijst.

Als u denkt dit fijne contactwerk in de Wijk Havelte/Uffelte van Erna over te kunnen nemen, belt u dan gerust naar F. Huser of iemand anders van de lijst.

Wij geven u graag de nodige informatie.

Koedijkslanden	A. Hertsenberg	0522 256694
	B. Flederus	259701
	M. Faber	241791
	A. van Dijk	260650
Bergierslanden	M. Faber	241791
	A van Houten	262603
Oosterboer-Ezingebeurt	A. Schobben	263198
	M. J. Westra	252766
Haveltermade	J. Knape	259726
	M. Mentink	256852
Centrum	T. Withaar	244383
	M. Leeuw	281473
	D. Helmich	443195
De Wijk-Koekange	B. Boldewijn	463035
Staphorst	S. Evers	491988
Nijeveen	M. Schiphouwer	491194
Havelte-Uffelte		
	Ruinerwold	F. Huser
Reggersoord-Schiphorst	A. Pragt	253909

Kennismaking eerste communicanten

Zondag 10 maart is er een gezinsviering waarin pastor Gies voorgaat en het kinderkoor zal zingen.

In deze viering die als thema heeft 'KOM ERBIJ' zullen de kinderen die in juni hun eerste H. Communie ontvangen iets over zichzelf vertellen.

Op zondag 27 januari werd na een gezinsviering het nieuwe project 'BLIJF DIT DOEN' uitgedeeld aan de kinderen en samen met de ouders doorgekeken. De kinderen zijn sindsdien alweer 3 keer bij elkaar geweest en dus is het tijd om nader kennis te maken.

Het zijn Gerdien, Manon, Jelle, Nadine en Emanuel. We hopen dat er veel parochianen komen om hen te verwelkomen.

De werkgroep Eerste Communie:

Betsie van Dam, Madlen Toma-Al-Kahwachi, Hannie Peeters en Sabine Wijfjes.

OPROEP KINDERVIERING



We zijn op zoek naar (bij voorkeur) jonge ouders die tijdens vieringen de catechese van de KINDERVIERING willen verzorgen.

Binnenkort zullen twee van de drie jongedames van de kinderviering stoppen i.v.m. te drukke studiewerkzaamheden.

De afgelopen weken hebben twee moeders zich aangemeld die wel willen helpen. Daar zijn we heel erg blij mee.

Graag willen we deze groep uitbreiden zodat het werk niet op enkele schouders rust. Een grotere groep kan onderling makkelijker opvangen als er eens iemand uitvalt. De KINDERVIERING wil graag doorgaan met 2x per maand tijdens een viering uitleg geven aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Dus . . . vindt u/jij het leuk om met kinderen verhalen te lezen, te knutselen en te zingen? Geef u/je op bij

irinaramaglia@gmail.com of smmwifjes@gmail.com

U mag ons natuurlijk ook gewoon aanspreken.

De komende weken is er nog gelegenheid om nieuwe mensen in te werken. Irina Ramaglia en Sabine Wijfjes.

Commentaar . . .

Eucharistievieringen

Er is de laatste tijd nogal wat te doen over dit onderwerp. Een en ander is begonnen met de brief van de bisschop t.a.v. het paastriduüm.

Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en tijdens de Paaswake dient een gewijde priester voor te gaan in een eucharistieviering. Andere diensten zijn niet toegestaan.

Een ander onderwerp, in dezelfde brief, roept op om elk weekend drie eucharistievieringen te houden. De bedoeling is dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld een eucharistieviering bij te wonen in het weekend.

Deze brief heeft tot nogal wat protesten geleid, vooral t.a.v. de marginalisering van de positie van de pastoraal werk(st)ers.

Hierover schrijft onze bisschop: “Sommigen spreken de vrees uit dat de rol van de pastoraal werk(st)er wordt gemarginaliseerd. Mijn intentie is echter niet negatief maar positief. De regelgeving is niet gericht tegen de pastoraal werk(st)er maar vóór de Eucharistie.”

Aangezien een pastoraal werk(st)er niet in een eucharistieviering voor mag gaan betekent dit wel degelijk dat hun rol wordt gemarginaliseerd. Tenslotte, als iedereen elk weekend een eucharistieviering bijwoont is er geen noodzaak andere diensten te organiseren.

De Nederlandse Franciscanen luiden hierover al de noodklok. Zij geven aan dat veel kerkbetrokken mensen afhaken vanwege het verkillend klimaat in de kerk. Het naleven van regels lijkt belangrijker dan het vieren van de eucharistie.

Een onlangs gehouden bijeenkomst hierover in onze kerk, na afloop van de viering, mocht zich verheugen in een grote belangstelling. Veel parochianen zijn bezorgd over deze ontwikkeling en zijn het er beslist niet mee eens. Misschien dat we, in het gesprek met de bisschop, wat meer te weten komen.

André van Belkom

Onze kerken . . .

Dit keer een bijdrage uit Beilen.

Waar een klein koor GROOT in kan zijn

Ons kerkkoor, Laudate Dominum, bestaat vanaf 1958 toen parochie Beilen van hotel Prakken naar de huidige kerk is verhuisd. Er was geen vaste dirigent en er werd veel uit de GVL gezongen.

Veel dirigenten hebben voor het koor gestaan, vrijwilligers uit het koor of uit de parochie die het dirigeren tot zich namen om het koor te leiden. Dankzij vele projectkoren en oproepen in de Wij is het koor blijven bestaan, er bleven altijd wel een paar mensen om het koor te ondersteunen, anders was het koor waarschijnlijk al opgeheven. Er blijven altijd mensen nodig . . .

Sinds ongeveer 5 jaar heeft het koor een “vaste” dirigent en orgel begeleiding, hierdoor is het repertoire heel breed geworden. Van latijn, Nederlandstalig en 4 stemmige missen tot Australische Psalmen(die weer vertaald zijn naar het Nederlands) en een eigen Laudate Dominum Halleluja. Deze is speciaal geschreven in Australië voor ons kerkkoor.

Het koor bestaat uit 10 personen, waar van er nog enkele leden bij zijn van het eerste uur. We zijn er met z'n allen trots op dat we, met relatief weinig mensen, hele mooie 4 stemmige missen kunnen zingen. Daar groeien wij GROOT in door iedere week weer te repeteren en plezier te beleven met elkaar.

We hebben in onze Parochie ook een kinderkoor, de kerkrakkertjes. Volgende keer leest u hier meer over.

Pannenkoekenestafette en de 40-dagentijd kalender

Op vrijdag 8 februari kwamen ongeveer twintig jongeren van het samenwerkingsverband samen in de parochiezaal in Beilen. Er was een pannenkoekenestafette en we keken samen de film Pay it Forward (geef het door). In deze film krijgt Trevor (een 12 jarige jongen) de opdracht dat hij iets moet bedenken om de wereld te veranderen. In de film zie je hoe hij dit doet.

Door deze film hebben wij ons laten inspireren om ook onze wereld een klein beetje mooier te maken. De 40 dagentijd is hiervoor een goed begin. Alle jongeren kregen dan ook een 40-dagentijd kalender mee naar huis. We denken met z'n allen 7 weken na over: bezinnen, verwonderen, zorgen, geven, doen, gaan en leven. Elke week is er een inleidende tekst een Bijbeltekst en een aanstekelijke opdracht zodat we samen de wereld een beetje mooier kunnen maken.

Het thema van de tweede week was Verwonder je. In deze week lasen we psalm 139:6

'Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven'

Veel mensen geloven wel dat er iets is en dat komt vaak vooral omdat ze zich verwonderen over hoe de wereld in elkaar zit. Dan moet er wel meer zijn tussen hemel en aarde. De bijbel vertelt ons meer. God is iemand en kent jou persoonlijk. Naast 7 miljard andere mensen op de wereld weet hij wie jij bent en wat je nodig hebt! Daar mogen we ons over verwonderen.



De opdracht die bij deze week hoorde ging ook over verwonderen. Wij kunnen ons namelijk ook verwonderen over hoe onze maatschappij in elkaar zit. Alles is zo goed geregeld in Nederland. Om te laten zien dat we hier dankbaar voor zijn hebben we deze week allemaal een briefje op onze container geplakt, om de vuilnisman te bedanken. Hieronder het resultaat met zelfs een antwoord van een vuilnisman! Pay it Forward!



Voor de 40 dagentijd kalender kun je kijken op www.rkkerkmeppel.nl

Rectificatie

In het vorige nummer stond een artikel over de koren in Meppel. In dit artikel stond dat het jongerenkoor dezelfde groep is als de groep jongeren die het Kindje Wiegen (kerstviering voor de allerkleinsten) vormgeeft. Dit moet zijn: Drie leden van het jongerenkoor schrijven het script en zij vragen dan iedereen die wil om mee te doen. Uiteindelijk zit ongeveer de helft van de spelers in deze kerstmusical ook in het jongerenkoor, de andere helft dus niet. Ook is het niet zo dat het hele jongerenkoor automatisch meedoet. Een gevarieerd gezelschap dus!

Uit het Bisdom . . .

Uitnodiging voor jongeren: Palmzondagbijeenkomst in Leeuwarden

Heel lang is het al de traditie dat op Palmzondag overal ter wereld Katholieke jongeren bij elkaar komen om Wereld-jongerendag te vieren. Ook dit jaar doen we daar als bisdom Groningen- Leeuwarden aan mee.

Wil je graag andere jongeren uit het bisdom ontmoeten, meedoen met prachtige workshops en samen de intocht van Jezus in Jeruzalem vieren? Kom dan op Palmzondag 24 maart naar Leeuwarden!

Je bent van harte welkom vanaf 14.00 uur in het Titus Brandsmahuis, naast de St. Bonifatiuskerk in Leeuwarden (Bonifatiusplein 21). Koffie, thee en fris staan dan voor je klaar.

In de middag zijn er interessante workshops waar je uit kunt kiezen:

- Bijbels koken
- Met de bisschop in gesprek
- Zangworkshop
- Uitleg over de kruisweg
- Stiltemeditatie
- Spelworkshop
- Diaconale workshop

Om 17.00 uur vieren we samen de Eucharistie en daarna gaan we nog gezellig samen eten. Je bent van harte welkom, en hoe meer jongeren je meeneemt hoe gezelliger de dag wordt.

Je kunt je aanmelden bij:

Lisette Winter: e-mail: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl

Tot 24 maart, tot Palmzondag in Leeuwarden!

Jongeren naar de Stille Omgang

Ben je tussen de 14 en 28 jaar, dan kun je op zaterdag 16 maart mee naar de Stille Omgang in Amsterdam met de speciale jongeren bus . De bus vertrekt vanaf zaterdagmiddag 16.15 uit Groningen en doet ook Drachten,

Leeuwarden en Harlingen-Franeker aan. Om 19.30 uur zijn we in hartje Amsterdam. Vanaf 20.00 uur nemen we deel aan een jongerenprogramma.

Amsterdam is al sinds 1345 een oude bedevaartplaats. Op 15 maart van dat jaar dreigde een man in de Kalverstraat te sterven. Een priester bediende hem en gaf hem de h.hostie. Na het eten van de h.hostie moest de man overgeven. Men besloot de hostie te verbranden in een vuur, maar het vuur taste de heilige hostie wonderlijk genoeg niet aan. Sinds dit middeleeuwse wonder trekken gelovigen naar Amsterdam. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang. Deze religieus meditatieve voettocht door het historische centrum en het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht georganiseerd. De jongeren uit ons bisdom zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen. In gebed lopen wij door de binnenstad en laten zo zien hoezeer God bij ons mensen betrokken is. Het is indrukwekkend en bijzonder om 's nachts met een grote groep jongeren in stilte en in gebed te lopen, in een stad waar het nooit stil is!

Het thema voor dit jaar is 'I believe' waarbij de vragen why, what en wen do I believe centraal staan. Ook mediapriester Roderick Vönhogen zal hierop ingaan in het jongerenprogramma. We vieren de H. Mis en er is eucharistische aanbidding. Kortom: we vieren samen (als jongeren uit het hele land) ons geloof. het hoogtepunt van de avond is natuurlijk het gezamenlijk lopen van de Stille Omgang.

Het jongerenprogramma eindigt om 00.30. Daarna vertrekt de bus weer richting het Noorden. De bus zal weer arriveren in Harlingen rond 03.00 uur; in Leeuwarden rond 03.30 uur; in Drachten rond 04.00 uur en in Groningen rond 04.45 uur.

Meer informatie bij: Regina Konst reginakonst@hotmail.com, tel. 06-3821-2248

pastoor Marco Conijn c.m.conijn@hotmail.com, tel. 0517-233288.

Opgeven voor 10 maart bij: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl.

Kosten: voor scholieren en studenten € 10,00 (entree jongerenprogramma en bus), voor werkenden € 15,00.

Oliewijding in de Kathedraal op 27 Maart

Olie speelt een belangrijke rituele rol in de verhalen van de Bijbel. In het Oude Testament lezen we over het zalven van een koning of profeet met (olijf-) olie, dat wil zeggen: aanstellen onder Gods zegen. In het Nieuwe Testament verwijst de naam 'Messias' (gezalvde), de eretitel van Jezus, ernaar. In de katholieke kerk wordt olie gebruikt bij de doop, het vormsel, de bediening van het sacrament van zieken en bij de wijding van een nieuwe priester of bisschop.

Op de woensdagavond van de Goede Week, 27 maart, wordt de nieuwe olie van het jaar gezegend. Dat gebeurt op één plek in het bisdom en dit jaar is dat de Kathedraal van het bisdom aan de Radesingel in Groningen. Daarmee is deze viering een teken van verbondenheid tussen alle parochies in een bisdom. Bisschop de Korte is hoofdcelebrant in deze viering.

Priesters, diakens, pastoraal werkers, emeriti, vormelingen, dopelingen en andere leden van de parochies van het bisdom komen samen en nemen na afloop de nieuw gewijde olie mee naar de eigen kerk.

Een ieder is van harte welkom om deze bijzondere dienst bij te wonen. De viering begint om 19.30 uur.

Wandeling vanuit Eindhoven met de Franciscaanse Beweging

De Franciscaanse Beweging (FB) organiseert op zaterdag 23 maart 2013 (10.30 uur - 16.30 uur) vanuit Eindhoven een wandeling van ongeveer 12 kilometer. Na een korte inleiding op het thema ('Eenvoud') lopen de wandelaars vanuit de stad langs de Dommel naar de Genneper Parken, een aantrekkelijk groen gebied niet ver van het centrum.

Om 10.30 uur zijn de deelnemers welkom in de Groene Zaal, Klooster Mariënhage, Tramstraat 41, 5611 CN Eindhoven. (Links van de Paterskerk ingang naar Groene Zaal.) Dit is ook het eindpunt van de wandeling.

Deze franciscaanse wandeling staat in het teken van het thema 'Eenvoud', tevens jaarthema van de Franciscaanse Beweging. Er wordt gelopen in groepjes onder leiding van iemand van de FB.

Ontvangst: 10.30 uur, afsluiting: rond 16.30 uur.

Kosten, ter plekke te voldoen: € 5,- (voor FB-leden € 3,50). Lunchpakket graag zelf meenemen. Koffie en thee bij aankomst en na de wandeling ook soep!

Aanmelding en meer informatie: via de mail:

info@franciscaansebeweging.nl of telefonisch: 073-6131340.

Pinkstervoettocht Franciscaanse Beweging 2013 in Helvoirt

Thema: eenvoud

De 44e jaarlijkse Pinkstervoettocht van de Franciscaanse Beweging (FB) wordt dit jaar georganiseerd van vrijdagavond 17 tot en met maandagmiddag 20 mei in Helvoirt, tussen Tilburg en Den Bosch. Plaats van overnachting is het bezinningscentrum Emmaus, op 800 meter afstand van de Loonse en Drunense Duinen. Dagelijks worden er in groepen van acht tot tien deelnemers tochten gemaakt van 8 of 16 kilometer. Thema van de Pinkstervoettocht 2013 is het jaarthema van de FB: eenvoud.

Eenvoudig zijn is voor Franciscus een synoniem voor oprecht, voor écht zijn. Tegenwoordig staat eenvoud voor een levensstijl die niet al te zeer in het teken staat van consumeren - een manier van leven die duurzaamheid nastreeft.

Tijdens de Pinkstervoettocht staan ontmoeting en inspiratie centraal. Elke morgen is er een wegzending, met een gespreksonderwerp voor onderweg.

's Avonds is er een gezamenlijke viering. Met Pinksteren wordt in een aanstekelijke sfeer het feest gevierd van het bezielde 'gaande zijn'. Zaterdag- en zondagavond is er een aanbod van diverse workshops, dansen, zingen en disco.

Er zijn loopgroepen voor volwassenen, een kinder- en tiengroep en een groep voor jongvolwassenen. De dagroutes zijn zeer verschillend. De 'natte' route voert langs de Lunetten, waterpartijen die door koning Willem II als verdedigingswerken zijn gebouwd. De 'droge' route voert door de Loonse en Drunense Duinen, ook wel de Brabantse Sahara genoemd.

Er zijn drie mogelijkheden om te overnachten in Helvoirt: in een zelf meegebrachte tent, in 4-6 persoonskamers met douche en toilet op de gang en in 2-4 persoonskamers met eigen douche en toilet. Kijk voor aanmelding en voor de tarieven op de website:

www.franciscaansebeweging.nl

Regiodag Biddende Moeders

Op zaterdag 13 april nodigen we moeders en andere vrouwen met een moederhart uit op de regiodag van Mothers Prayers.

Voor kennismaking met Mothers Prayers en voor ontmoeting en inspiratie van biddende moeders in Friesland, Groningen en Drenthe.

Verenigd in gebed redden wij onze kinderen.

Plaats: Parochiezaal van St.Jozefkathedraal, Radesingel 4, Groningen.

Programma:

13.00 uur	Ontvangst
13.30 uur	- Opening met gebed - Inleiding Mothers Prayers - Gelegenheid voor getuigenissen en vragen
15.00 uur	Pauze
15.15 uur	Gezamenlijk Mothers Prayers gebed
17.00 uur	Eucharistieviering (engelstalig)

Informatie: Katja van Rheenen-Meijknecht 050-5281180
kmeijknecht@gmail.com, mothersprayers_nl@hotmail.com,
www.mothersprayers.org

Taizé

Landelijke ontmoeting Leeuwarden
15-03-2013 – 17-03-2013

“Terwijl we de ‘pelgrimage van vertrouwen op aarde’ voortzetten, die jongeren uit talrijke landen bij elkaar brengt, dringt steeds dieper het besef tot ons door dat alle mensen met elkaar één enkele familie vormen en dat God in ieder mens woont, zonder uitzondering.” (Frère Alois, Brief uit Calcutta).

Elkaar ontmoeten is het belangrijkste. Dit gebeurt landelijk en in Europa door het organiseren van ontmoetingen. Dit jaar is er een landelijke ontmoeting in Leeuwarden waar jij van harte welkom bent. Het weekend wordt georganiseerd vanuit de oecumenische gedachte en in de sfeer van Taizé. Elke jongere, ongeacht achtergrond en financiële draagkracht is welkom om dit weekend met ons mee te vieren.

Programma:

Vrijdagavond: ontvangst in de Doopsgezinde Kerk aan de Wirdumerdijk met een kop soep en informatie over een gastgezin. Gemeenschappelijk gebed in de Bonifatiuskerk en vertrek naar zijn/haar gastgezin.

Zaterdag: gezamenlijk Taizégebed in de Bonifatiuskerk. Daarna een bijbelintroductie door de broeders van Taizé in de Grote of Jacobijnerkerk. Hierna gaan de jongeren in kleine groepjes uiteen om in gesprek te gaan. Na de (warme) lunch in Stenden Hogeschool, volgt het gebed in de Bonifatiuskerk. In de middag zullen vele “plaatsen van hoop” in de stad worden bezocht, en ook zullen enkele prominente personen uit verschillende kerkgenootschappen uit het noorden van Nederland worden gevraagd een workshop te verzorgen. Op zaterdagmiddag zal er voor tieners een apart eenvoudig programma worden gedraaid met een meer praktische uitwerking van het thema. Na de (koude) avondmaaltijd en het gebed, wederom in de Bonifatiuskerk, vertrekken de jongeren weer naar hun gastgezinnen.

Zondag: er wordt in de gastkerken een reguliere zondagsdienst bijgewoond. De middag wordt afgesloten met een forum waar de ervaringen met elkaar gedeeld worden gedeeld. Het weekend wordt afgesloten met een gezamenlijk gebed.

Opgeven en meer informatie: www.taizeleeuwarden.nl

Belangrijk

Bereikbaarheid Pastor Gies

Werktelefoon thuis: 0561-618290 (graag inspreken)

Dinsdag t/m vrijdag kunt u overdag ook bellen in Meppel, waar zij regelmatig (tussen de middag) bereikbaar is. tel.: 0522-252782.

Voor niet dringende zaken kunt ook mailen: pastorgies@rkkerkmeppel.nl

Vrije dag pastor Gies

Pastor Gies heeft op maandag haar vrije dag.

Vriendelijk verzoek om de pastor niet op haar vrije dag te storen.

Voor dringende zaken wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Contactpersoon onderhoudswerkzaamheden kerkgebouw

John Pragt, L.O.-laan 4, 7943 CW Meppel, 0522-253909

Beheerders kerkgebouw

Herman Knape, Tweeloo 13, 7942 AV Meppel, 0522-259726

Piet Lakerveld, Heerengracht 7c, 7941 JH Meppel, 0522-261490

Beheerder van de begraafplaats "Hesselingen"

Jan Faber, Luzernevlinder 60 7943 TE Meppel, 0522-241791

Het volgende Stephanusvuur komt uit op 24 april.

Voor het nummer "Pinksteren" van het Stephanusvuur jaargang 58-3 moeten de bijdragen vóór 17 april bij de redactie zijn.

De geldigheid van dit blad loopt van 24 april tot 26 juni.